

" Open Venster "



Doopsgezinde Gemeente Winterswijk

Juni 2022

Beste leden en belangstellenden van de Doopsgezinde
Gemeente,

Wat een opluchting, de coronapandemie raakt uitgeblust.
Tenminste, dat hoopten we in het voorjaar. Maar nu worden
we overspoeld met nog veel meer crises: klimaat, stikstof,
asielopvang, woningmarkt, jeugdzorg, gaswinning, alles loopt
vast. Wie overziet het nog? Wie kan het complexe geheel nog
oplossen? Ik word er soms moedeloos van. Of beter gezegd: ik
voel me vaak machteloos. En dan is er dat gedicht "Zoals het
licht' van Sytze de Vries, dat mij (Fransien v.K.) raakt.

Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen,-
wek Gij God,
zo ook mij!

Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat,-
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!

Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Voor jullie ligt een splinternieuwe versie van 'Open Venster'. We zijn er trots op dat er in de afgelopen maanden veel in en rondom het kerkje is gebeurd. Daarom lijkt het ons goed om dat met jullie te delen.

Mede door de corona-pandemie hebben we elkaar allemaal veel minder gezien dan we graag zouden willen, maar ondertussen hebben we niet stil gezeten.

Gemeente

Kerkelijk hebben we een aantal diensten kunnen houden.

Mooie diensten met wisselende aantallen bezoekers.

Helaas wordt het voor een aantal van onze leden steeds moeilijker om bij de diensten aanwezig te zijn. Gelukkig hebben we aan Fransien een predikante die regelmatig een ieder van ons probeert te bezoeken en zo toch als "lijm" tussen de gemeenteleden en belangstellenden kan fungeren.



Eat en meet

Ria is opnieuw gestart met de Eat & meet-avonden en voorzichtig schuiven er weer steeds meer mensen aan. Het eten is altijd prima en het eten in de vernieuwde Vertoeving aan de nieuwe tafels is extra sfeervol. Aarzel niet om eens iemand mee te nemen of er iemand op te attenderen.

Groothuisbezoek

Al diverse jaren houden we geen kerkdienst meer gedurende de zomermaanden. Wel zal er op 24 juli weer een Groothuisbezoek zijn. Deze keer in de Vertoeving, zodat we na de koffie en een gesprek ook gezellig samen kunnen lunchen.

Het thema van het Groothuisbezoek is "Vrede is de weg!" Daarover heeft de Doopsgezinde predikant Fulco van Hulst een zeer lezenswaardig artikel geschreven. Het begint met de

woorden: “‘Vrede is de weg!’ – daarover zijn de meeste Doopsgezinden het wel eens, maar de weg wordt op dit moment geplaveid met bommen.’ Hij vraagt zich af: Hebben we daar een pasklaar antwoord op? Welke vragen stelt de oorlog in Oekraïne aan ons?

Dat artikel willen we gebruiken als basis voor het Groothuisbezoek. Iedereen zal het opgestuurd krijgen, zodat het van te voren gelezen kan worden.

Start kerkelijk seizoen

Op 18 september zal ds. Akke-Clara Thimm het kerkelijk jaar inluiden. Leuk dat zij als oud predikante van onze gemeente deze bijeenkomst zal starten. Natuurlijk hopen we op een goede opkomst. Hoe het programma eruit zal gaan zien, is nog niet bekend. Maar noteer vast deze datum.

Carla Borgers

Op 15 Mei zijn Jan en Jetske bij het afscheid van Carla Borgers in Almelo geweest. Ze gaat met emeritaat maar heeft aangegeven nog graag zo nu en dan bij ons een preekbeurt te willen verzorgen. Het was een mooi en gezellig afscheid met veel lovende woorden voor het vele werk dat Carla voor de Doopsgezinde Gemeenten heeft verzet. Namens de Doopsgezinde Gemeente Winterswijk hebben we een financiële bijdrage gedaan voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Rob Workel

Al wat langer geleden, namelijk in oktober 2021, zijn Emily, Lida, Jan en Jetske naar het afscheid van Rob Workel geweest. Ook hij is met emeritaat gegaan. Het was een geweldig vrolijke dienst in een grote sporthal. Ook voor Rob en Chiel veel lovende woorden.



Rob wil ook af en toe weer eens naar de Achterhoek terugkeren en in ons kerkje voorgaan.

Vertoeving



al het oude spul eruit

Aan het begin van dit jaar ontstond het plan om de Vertoeving wat op te knappen. Eerst moest er opgeruimd worden. Dan de oude gaskachels er maar eens uit. Dat gaf natuurlijk een gat in de muur; Ach, dan ook de tl-bakken maar vervangen. Dus moest het systeemplafond eruit. Om een lang verhaal kort te maken: We vielen van het één in het ander en uiteindelijk is de Vertoeving volledig verduurzaamd en gerenoveerd en ziet er prachtig uit.

Fons Kwak heeft alles in de kleuren van de kerk geschilderd en de muren sfeervol behangen. De oude deuren naar de gang van de pastorie en de kast onder de trap zijn weer in ere hersteld. De tl-bakken zijn vervangen door een modern verlichtingssysteem, dat zowel zakelijk als sfeervol kan worden ingesteld. Twee grote tafels met plek voor 18 mensen en een moderne buffetkast maken het geheel compleet.



Fons Kwak aan het werk



We zijn heel trots op het prachtige resultaat!!!

Financiële Bijdrages

Gemeente Winterswijk: €5000,-

Terwijl we bezig waren met de metamorfose van de Vertoeving, zijn we bij het oude Raadhuis in gesprek gegaan met de mensen die over het verduurzamen van de Winterswijkse monumenten gaan. We kregen alle medewerking. Ze kwamen kijken en uiteindelijk kregen we de maximale bijdrage van €5000,-



Het contact met monumentenzorg van de gemeente verliep prima en Joyce Ras heeft ons aan alle kanten ondersteund. Jan heeft samen met Fons Kwak naast het verduurzamen van de Vertoeving ook de lampen in de kerk vervangen door ledverlichting.

In de Vertoeving hangen nu speciale gordijnen die de kou buiten moeten houden, het plafond is extra geïsoleerd.

Algemene Doopgezinde sociëteit: €7000,

Op 22 juni ontvingen we bericht dat de ADS ons een flink bedrag toekent om onze nieuwe plannen te verwerkelijken.

Stichting Cultureel Beheer

We waren eind van 2021 net weer begonnen met de concerten en literaire avonden toen corona wederom roet in het eten gooide. Helaas moesten weer diverse activiteiten worden stopgezet. Vanaf maart 2022 zijn we weer actief en hebben veel mooie lezingen in het kerkje gehad.

Nu is er een zomerstop en vanaf eind september hopen we weer volop aan de gang te kunnen gaan. Het concert programma is op de site van theater De Storm te vinden. Ook boekhandel Kramer zal weer een aantal schrijvers uitnodigen.

Tentoonstelling

In het kerkje hangen tot augustus de schilderijen van de kunstenaar Ronald Mullié, woonachtig in het Woold. Gedurende de kerkopenstelling op de zaterdagen zijn deze nog te bekijken. Ronald heeft ook drie cursussen verzorgd die met enthousiasme zijn gevolgd. Met dank aan Annemiek Bollen die dit contact heeft gelegd en de organisatie daarvan op zich heeft genomen.

Huwelijken

Afgelopen jaar hebben we veel extra huwelijksvoltrekkingen in het kerkje gehad. Het gemeentehuis werd verbouwd en het is ondertussen een 'traditie' dat wij dan de trouwlocatie van de gemeente worden. Altijd extra leuk. Erg fijn dat Jan Wentink en Elly Bresser regelmatig als gastheer en gastvrouw hebben opgetreden.

Ook voor de komende periode staan er weer een paar huwelijken gepland. De bruidsparen kiezen dan bewust voor het kerkje als romantisch plek om te trouwen.



Gemeente Winterswijk

Ook de gemeente heeft ons mooie kerkje ontdekt.

De presentatie van het Achterhoeks Vriendenboekje vond bij ons plaats. Het boekje ligt op de nieuwe tafel in de Vertoeving, op pagina 140 staat onze bijdrage.

Maar ook gedurende de 'Dag van Archeologie' werd de lezing over hoe Winterswijk er 450 jaar geleden uitzag in de Vermaning gehouden.

De lezing van Onno Blom over Gerrit Komrij werd er gehouden en ook werden zowel de kerk als de Vertoeving gedurende het Mondriaan weekend volop gebruikt met zang en toneel.

Fijn is dan de samenwerking met Erik en Anita Plokker, door het weer open maken van de deur van de Vertoeving naar de gang en dus naar het cafetaria, zijn de bitterballen een succes.

Vrije Academie/ Art Deco



Op 23 september start de Art Deco cursus georganiseerd door de Vrije Academie in ons kerkje.

Negen wekenlang kunnen we op de vrijdagmorgen deze cursus volgen. Meer informatie en aanmelden kunt u via de site van de Vrije

Academie. Vanzelfsprekend hopen we op voldoende aanmeldingen.

Nieuwe gezichten

Heel blij zijn wij met de hulp van Liselot Bollen, Liselot heeft dit jaar examen gedaan en neemt een tussenjaar.



Zij is bereid gevonden om gedurende de kerkopenstelling deze zomer zoveel mogelijk zaterdagen aanwezig te zijn. Ook zal ze bij diverse activiteiten een helpen hand bieden. Ze vindt het fijn om kennis te maken met leden en belangstellenden en o.a. over het geloof te praten. Aarzel dus niet om eens op een zaterdag kennis met haar te maken.

Nieuwe ontwikkeling betreffende het bestuur

Op de ledenvertoeving van 13 februari is besloten om een denk-tank in te stellen. Deze commissie heeft als taak plannen te bedenken voor het behoud van ons kerkje in de toekomst. De vraag is immers: hoe gaan we verder nu ons ledenbestand snel veroudert?

De eerste kennismaking en vergadering van de denk-tank met Hilde Duits, Marijt Helminck en Taeke Meerveld heeft 30 mei plaats gevonden. Jan en Jetske waren namens de kerk en de stichting aanwezig. Voor zowel Hilde als Taeke kwamen diverse oude herinneringen aan de zondagschool en kerstspelletjes weer boven. Daarnaast hebben hun kinderen ook weer meegespeeld en in hetzelfde herderspak rondgelopen. De sfeer was prima en de ideeën vlogen over tafel.

Taeke heeft een eerst opzet gemaakt met 'Missie en Visie' voor de toekomst van kerk en stichting. Er zal verder gezocht worden naar overlap en uitbreiding van diverse activiteiten. 30 juni zal ook Dirk Willink aanschuiven en zal er over een volgende stap worden nagedacht.

Mooi is om te zien dat er ook meer jongere mensen hebben aangegeven mee te willen denken en te werken aan het behoud van ons mooie gebouw.

Kunst op de pastorie

De geboorte van Nederland, 450 jaar geleden met de inname van Den Briel wordt in zo'n 40 gemeenten in Nederland gevierd, waaronder in Winterswijk.

Dat vieren gebeurt aan de hand van de vier thema's Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid.

Van de stuurgroep kwam de vraag of op de muur van de pastorie een muurschildering van Helena Kuipers-Rietberg zou mogen worden geschilderd. We waren meteen enthousiast, zeker met de keuze van deze verzetsvrouw, ook wel "tante Riek" genoemd.

We zijn allemaal onder de indruk van het eind resultaat en horen op straat vnl. enthousiaste reactie.

De tekst "Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naaste." behoeft verder geen uitleg.



Rooster

24 juli	groothuisbezoek met lunch	11.00-13.00	Vertoeving
18 september	kerkdienst startzondag	10.30	Akke-Clara Thimm
23 oktober	kerkdienst avondmaal	10.30	Fransien v. Keulen
13 november	kerkdienst herdenken	10.30	Renze Yetsinga
24 december	kerstviering	?	?

Doopsgezinde Gemeente

Voorzitter en kerkmeester: Br. J. Dierdorp

Steenhouwerspad 11

7101 EL Winterswijk

tel. 0543-531521

of 06-20629164

Fin. Adm.: Zr. H.A. Meerveld-Heidstra

Markthoek 112

7101 DC Winterswijk

tel. 0543-512463

Rabobank rekening nr.:

DG. Gemeente Winterswijk NL63 RABO 037.12.49.252

Kerkenraadslid: Zr. I.E. ter Reehorst

Berberislaan 215

7101 ZW Winterswijk

tel. 06-10190667

Kerkenraadslid : Zr E Warring-ter Reehorst

Abr. Kuiperstraat 6

7103 GP Winterswijk

Voor het bezoekwerk is aangesteld: Ds. F.van Keulen

Zuilenesstraat 46

7101 BC Winterswijk

tel.0543-512334

Vertoeving: Torenstraat 2 7101 DC Winterswijk

Kerk : Torenstraat 4 7101 DC Winterswijk

Koster: Zr. I.E. ter Reehorst

tel. 06-10190667

email: ieterreehorst@gmail.com

adres, zie hierboven

Overige informatie is te vinden op www.doopsgezindkerkje.nl

DOOPSGEZINDE GEMEENTE WINTERSWIJK
TORENSTRAAT 4
7101 DC WINTERSWIJK